



Een ZzinNen prikkelende wandeling voor de hele familie !

Een wandeling maken is leuk, maar soms een beetje voorspelbaar.

Alleen niet als je de Memory Lane wandelt!

Naast je voeten, worden namelijk je zintuigen geprikkeld.

Je komt langs 'ZzinNtuigen-pleintjes' waar je muziek hoort, gerookte vis ruikt en van alles is te beleven.

Je kijkt je ogen uit bij dames in klederdracht of warmt je handen aan een echt goede kop koffie.

De gehele wandeling is 18 kilometer.

Ben je niet zo'n lange afstand wandelaar of lopen je kinderen mee?

Dan kun je de wandeling inkorten door gebruik te maken van de bijzondere vervoersmiddelen langs de route. Zoals een vlot of een legertruck.

Op deze manier kun je ook 3, 5, 8, of 13 kilometer lopen.



Kosten van de Memory Lane wandeling zijn: €10 pp, kinderen €2.50

Door deel te nemen, steun je het werk van Stichting ZzinN

Memory Lane wordt mede mogelijk gemaakt door:

